

Ballonvaart

Stap in voor een fantastische luchtreis



Varen in een luchtballon is een groot avontuur. De tocht naar het onbekende, de spanning omdat je niet weet hoe lang je in de lucht blijft en waar de wind je brengen zal. De ontspanning omdat je elke vorm van hoogtevrees verliest. Ieder van ons draagt diep in zijn hart het verlangen mee om zich, vrij als een vogel, boven alles en iedereen verheven te voelen en de aarde even te ontvluchten. Je mag helpen bij alle voorbereidingen en even later zweef je boven het Maasland. Na een zachte landing wacht je nog een leuke verrassing.

Goed om weten:

Luchtballonvaren is enorm afhankelijk van weersomstandigheden. Alleen de piloot kan beslissen of er al dan niet gevlogen wordt. Dit is belangrijk voor je veiligheid. De mogelijkheid bestaat zelfs dat de vlucht de dag zelf nog geannuleerd wordt of dat men omwille van de windrichting een andere startplaats (zelfs buiten Maaseik) kiest.

Zin in een luchtig avontuur? Neem contact op met Ral-ballooning en vraag naar de voorwaarden.

T: +32 (0)474 48 96 30 (Stijn Staelens)

E.: stijn@ral-ballooning.be

www.ral-ballooning.be

Startplaats: Sportlaan - weide achter de Maaslandse Wintertuin (schaatsbaan) en naast de Moskee.

Prijs: €160 per persoon, kinderen tot en met 10j: €80 (incl. verzekering en btw)

CONTACTINFORMATIE

toeristisch onthaalcentrum Maaseik

Toeristisch Onthaalcentrum Maaseik

Markt 45
3680 Maaseik

089 819 290
toerisme.maaseik@maaseik.be

openingsuren

Vandaag open van 10:00 tot 16:00

Morgen open van 10:00 tot 16:00

Maaseik



Vrolijk en verrassend!